



She was my North, my South, my East and West
My working day and Sunday rest
My noon, my midnight,
my talk, my song.

Op kerstnacht 2019 is na een rijk gevuld leven
op 93-jarige leeftijd
van ons heengegaan

een dame met een sterke persoonlijkheid

Irène Michielsens

weduwe van Pierre Tackoen

Het afscheid van Irène heeft in intieme,
familiale kring plaatsgevonden.

Wij danken allen die haar op haar levenspad
in vriendschap en genegenheid bijgestaan hebben.

Rouwadres:
Familie Irène Michielsens
p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne

moeder van

Ed, Lucile en Jean-Pierre

schoonmoeder van

Michel en Brigitte

grootmoeder van

Anouk & Hugo
Evelyne & Bart
Catherine
Carl
Nathalie & Laurens

overgrootmoeder van

Seppe, Amée, Helene,
Noortje*, Féliz,
Casper en Finn