

*Ik denk niet aan wat komen zou  
Hoe mooi het had kunnen zijn  
Ik onthou liever al ben ik in de rouw  
Wat prachtig was en fijn*  
uit: Wat nog komen zou - liedje van Bart Peeters

Mevrouw

# Alice Timmer

weduwe van de heer Jules Vanremoortele

geboren te Grimbergen op 21 februari 1934  
en overleden te Wilrijk in het GZA St.-Augustinus op 4 september 2020.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid in de aula Aster van het crematorium Pontes te Wilrijk op **vrijdag 11 september 2020 om 11.30 uur**.

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula om 11.15 uur.  
(hoek Jules Moretuslei - Legerstraat)

Aansluitend op de plechtigheid volgt de asverspreiding op de strooiweide van de begraafplaats Antwerpen - Schoonselhof.

Bloemen noch kransen. Wie dit wenst kan een gift overmaken aan dierenbescherming 'Het Blauwe Kruis' op BE07 0015 6579 0366 met de vermelding 'ter nagedachtenis van Alice Timmer'.

Dit melden u:

Martine Vanremoortele,  
Sam en Charlotte Heijens - Deschrijver,  
Felix, Hannelore,  
Jo Heijens,  
Isabella Vanremoortele,  
Michel en Nicole Noël - Vanremoortele,  
Sandrine Noël,  
Maxence,  
Laurent Noël,  
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
haar schoonzussen,  
haar neven en nichten,  
de families Timmer en Vanremoortele.

Rouwadres: Familie Alice Timmer p/a Rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne