



In een zee van liefde
geboren
Op golven van liefde
gestorven

*En als ik dood ga, huil maar niet,
ik ben niet echt dood moet je weten.
't Is maar een lichaam dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.*

- uit Testament van Bram Vermeulen -

Celina 'Ina' Wolles

*Vanaf 1961 medewerkster van 'Kinderheil Deurne'
later 'Kind en Gezin'*

*40 jaar helpster 'Rode Kruis' Deurne, Penningmeester
en organisator 'Bloedafname'*

*Penningmeester 'Aphrodite' club
van echtgenoten van zeeofficieren koopvaardij
Penningmeester club vrouwen 'sp.a' Deurne*

Vereremerkt met verschillende medailles:

*- van het 'Rode Kruis' waaronder
'Hare Majesteit Koningin Elisabeth'*

- van vrijwilliger

echtgenote van Amand Jules Klaijsen

geboren te Deurne op 22 april 1930
en overleden te Antwerpen in het ZNA Sint-Elisabeth
op 15 december 2021.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de plechtigheid
op **donderdag 23 december 2021 om 11 uur**
in de aula van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3 te Deurne.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 10.45 uur.
(er is parkeergelegenheid op parking Rivierenhof of
parking Rode Kruisplein - Lakborslei)

Aansluitend op de plechtigheid volgt de asverstrooiing
op de verspreidingsweide van de begraafplaats Ruggveld te Deurne.

Dit melden u:

Amand Klaijsen,

haar echtgenoot,

Dirk en Pascal Klaijsen - Dupon,
Hans en Inge Vaeck - Klaijsen,

haar kinderen,

Lieselotte Klaijsen,
Andy en Jasmien Vaeck - Peeraer
en Fien,

*haar kleinkinderen
en achterkleindochtertje,*

haar schoonzus en schoonbroer,
haar neven en nichten.

*Met oprechte dank aan 'Medsana'
voor de goede thuisverpleging al die jaren
en aan de verpleging van het AZ Monica & ZNA Sint-Elisabeth.*

Rouwadres:

Amand Klaijsen

Ruggveldlaan 757 - B9 - 2100 Deurne

www.begrafenissenloots.be